

Weerklank Psalm 19:4 en 5

4. De dienst van God de HEER /
 verheugt het hart steeds meer
 en duurt in eeuwigheid.
 Rechtvaardig is de wet / die God heeft
 ingezet
 en die ten leven leidt.
 Zijn woord, dat ons behoudt, / maakt
 rijker dan fijn goud,
 is zoeter nog dan honing.
 Wie daarin zich verheugt, / vindt in dat
 woord zijn vreugd,
 zijn rijkdom, zijn beloning.

5. Het woord van uw vermaan / neem
 ik gehoorzaam aan;
 het is mijn richtsnoer, HEER.
 Elk die op U vertrouwt, / zich aan uw
 wetten houdt,
 zal leven tot uw eer.
 Maar, HEER, wie kent de maat / van
 zijn verborgen kwaad,
 wie kan zichzelf doorgronden?
 Verlos en heilig mij, / o HERE, spreek
 mij vrij
 van mijn verborgen zonden.

Weerklank lied 271:1 en 4

1 Wie de Hei-land lief-heeft,
 Hem als Hoofd wil e - ren,
 die moet ook het die-nen le - ren.
 Wie zich wil ont-trek-ken,
 niet met Hem wil strij-den,
 zal ver-geefs zijn naam be - lij - den.
 Wie wel hoort, naar zijn woord,
 maar geen vrucht wil dra-gen,
 kan Hem niet be-ha-gen.

4. Willen en volbrengen,
 boven bidden, denken,
 wil de Heiland zelf u schenken.
 Leer in alle dingen
 naar zijn wil te vragen
 en de Heer slechts te behagen.
 Wie bereid zijn, altijd,
 in zijn dienst te leven,
 loon zal God hen geven.