



# Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

## SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

### Themadienst: 'Het Licht en de lichtjes'

Als, volgens de Bijbel, Jezus alleen de Waarheid is; Hij alleen ons het rechte en goede zicht op God geeft; Hij alleen de weg opent naar de Vader; Hoe zit het dan met al die andere godsdiensten en levensbeschouwingen? Zitten die er dan allemaal volledig naast? Is er dan buiten de kerk, buiten het Christelijk geloof helemaal niets meer aan waarheid te vinden in de wereld? Is daar helemaal niets goeds in te ontdekken? Is dat één en al duisternis, van de duivel misschien? Verkopen andere religies alleen maar onzin over God? Nee, zo zit het niet. Ook buiten de kerk, buiten het Christelijk geloof, worden door andersgelovigen of door mensen die helemaal nergens aan doen, ware dingen gezegd. Worden goede dingen (in de ogen van God!) gedaan. Deze wereld is van God, Zijn Geest waait waarheen Hij wil. Daarom kun je ook buiten de kerk in de wereld, op plekken waar je het misschien niet verwacht, van alles over Hem ontdekken. Van alles van Hem tegenkomen. Goede daden, ware woorden, die als lichtjes in de donkere wereld iets weerkaatsen van God. Het is wel belangrijk om te beseffen dat ze bij lange na niet afdoende zijn om Hem echt te leren kennen. Het zijn sporen van Zijn aanwezigheid. Ze vertellen dat Hij er is, maar niet wie Hij is en wie Hij voor ons wil zijn. Ze geven geen uitsluitel over wat Hij van ons mensen vraagt. Wil je God echt leren kennen, dan moet je niet bij al die lichtjes zijn, bij andere godsdiensten. Dan moet je in de Bijbel gaan lezen, dan moet je bij de Heere Jezus zijn. Hij zei: 'wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien'. En: 'niemand komt tot de Vader dan door Mij'. Zo mogen we opmerkzaam zijn om ook buiten de kerk in de wereld iets van God, van zijn heil en licht op het spoor te komen. Waarbij we tegelijk niet moeten vergeten om ons heil steeds opnieuw bij Jezus te zoeken.

### Om verder te lezen

Handelingen 17:15-34/ Romeinen 1:18-21

### Om over door te praten

- Zou je voorbeelden kunnen noemen van 'lichtjes' in de wereld die iets van God weerspiegelen?
- Hoe zou jij het unieke van de Heere Jezus onder woorden willen brengen?

### Gebed

*Heere, we danken U voor de sporen die U trok en trekt in de wereld. We danken U dat U voor ons zichtbaar bent geworden in de Heere Jezus. Wij danken U dat U het niet alleen bij sporen laat, maar ons in het evangelie de liefde van Uw hart verklaart.*