



# Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

## SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

### **Themadienst: Ik geloof: 'de gemeenschap der heiligen'**

Vorige keer ging het over de heilige katholieke kerk. Toen lag de nadruk op de eenheid en universaliteit. Nu gaat het over de binnenkant van de kerk. Wat maakt de kerk tot kerk, wat is haar geheim? Dit wordt in de geloofsbelijdenis onder woorden gebracht met de uitdrukking 'gemeenschap der heiligen.' Het woordje heilige is vorige keer behandeld: titel die je om Jezus wil' ontvangt, niet iets dat je verdient.

Het woordje gemeenschap heeft in de bijbel te maken met: relatie, warmte, betrokkenheid en liefde. Het gaat in het geloof om de gemeenschap met God en met elkaar. Door Jezus verzoenend lijden mogen we 'partner' van God worden. De kerk als bruid van Christus. Deze relatie moet gelegd worden, versterkt en vernieuwd. Dit gebeurt vooral op zondag. Als de 'bruid' samenkomt en contact heeft met de bruidegom. De zondag is dus bij uitstek een dag om aan deze relatie met God te werken. Die dag mag ons daarom ook heilig zijn.

Als in ons leven een relatie gelegd is met Jezus Christus dan zullen we ook met andere gelovigen een bijzondere band krijgen. Als God je Vader wordt, krijg je er broers en zussen bij; een hele verantwoordelijkheid. Je kiest ze niet uit, je krijgt ze. De kerk is daarom wel te vergelijken met een sportschool: met elkaar train je het lichaam van Christus om sterk en weerbaar te zijn in deze wereld. De kerk is daarom ook oefenplaats voor geloof, hoop en liefde. Als je het evangelie in dit verband toepast, gaat de vraag 'wat kan ik voor de kerk (gemeenschap) betekenen?' vooraf aan de vraag 'wat heb ik eraan?'. De Heidelbergse Catechismus formuleert het zo: 'ieder moet zich verplicht voelen om zijn gaven tot nut en heil van de andere leden bereidwillig en met vreugde te geven.' Deze gemeenschap van gelovigen komt concreet tot uitdrukking in het samenkomen op zondag. Hier wordt in contact met Christus gebouwd aan de onderlinge band (verkondiging en avondmaal). Vervolgens zal dit ook tot uitdrukking mogen komen in het onderling meeleven door de week.

### **Enkele Schriftgedeelten**

1 Korinthe 1:1-9/ 1. Korinthe 12:12-27/ Heidelbergse Catechismus vr. 55

### **Om over door te praten**

- Ervaart u in onze gemeente de 'gemeenschap der heiligen'?
- Bespreek met elkaar hoe deze gemeenschap versterkt kan worden?
- Wat kunt u voor de Hervormde gemeente van Waardenburg-Neerijnen betekenen?

### **Gebed**

*Heere, versterk zelf onze gemeenschap met U en ga ons door uw Heilige Geest voor in het dienen van elkaar, door Jezus Christus onze Heere.*