



# Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

## SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

### Themadienst: 'Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden'

De Apostolische Geloofsbelijdenis waagt zich niet aan fantasie en speculatie over de wederkomst. Puntig wordt geformuleerd waar het om gaat bij de wederkomst: Iedereen zal Jezus zien en Hij zal recht doen. Hij zal rechtspreken en Hij zal definitief orde op zaken stellen in deze wereld. Hij zal oordelen de levenden en de doden. Ieder mens die op deze wereld geleefd heeft, komt voor de rechterstoel van de Heere.

**Het oordeel is nu** Goed beschouwd is het oordeel van de Heere, hoe het ook uit zal vallen, niet iets dat je pas straks onverwachts zal overkomen. Natuurlijk zal het straks definitief zijn, maar nu reeds tekent zich in ons leven af hoe dat oordeel zal uitvallen. Voor wie gelooft in Jezus Christus klinkt nu al de vrijspraak: je hebt eeuwig leven (Joh. 3). Voor wie niets met Jezus Christus van doen wil hebben klinkt nu al: 'Je bent reeds veroordeeld (Joh. 3:18).' Niet voor niets klinkt in het Nieuwe Testament steeds weer de oproep tot zelfonderzoek en volharding.

**Vrijspraak** Een ieder die door het geloof aan Jezus Christus verbonden is, zal uitgenodigd worden om voor eeuwig met de Heere te leven. Voor hen betekent het gericht de vrijspraak. Al wie tegen het zichtbare in zijn verwachting op Christus heeft gesteld, zal voor eeuwig gelijk krijgen. Wat dit betekent zullen we een volgende keer behandelen als het zal gaan over het 'eeuwige leven.'

**Veroordeling** Alle levens die tegen de draad van Gods bedoeling met de wereld in hebben geleefd, zullen in het gericht onverbiddelijk in hun verlorenheid worden onthuld. De belijdenis van het oordeel betekent de belijdenis van het risico dat wij met ons leven lopen. Er komt een moment dat God zegt tegen mensen die niets met Hem hebben: nu krijg je waar je al tijdens je leven continu voor hebt gekozen. Je krijgt een eeuwigheid zonder Mij. Verworpen mensen zijn zij tot wie God na veel geduld zal zeggen: uw wil geschiedde. In het hele Nieuwe Testament is het een reële mogelijkheid dat je verloren gaat. Hoe we de hel precies moeten denken is niet helemaal helder. De beelden buitelen wat dit betreft over elkaar. Wat wel duidelijk is: het is een plaats waar God niet is en waar je tot in eeuwigheid aan jezelf bent overgeleverd compleet met je wroeging en spijt. Met het oordeel en de mogelijkheid van eeuwig verloren gaan, laat God zien dat Hij ons mensen uiterst serieus neemt met de keuzes die we maken en de beslissingen die we nemen. God is niet onverschillig over wat er gebeurt in deze wereld en wat wij mensen doen. Hij is betrokken en Hij zal recht doen. Dit recht doen van God zal niet alleen een geestelijke lading hebben, maar in deze wereld zal het recht van God zegevieren.

**Geen angst** De christelijke gemeente hoeft voor het oordeel niet bang te zijn. Omdat Jezus Christus op haar plaats is gaan staan en veroordeeld is. God biedt ons nu zijn vriendschap en de vrijspraak aan.

### Enkele Schriftgedeelten

Mattheus 25, Johannes 3:16-21, 1. Petrus 4:17-19

### Om over door te praten

- Bent u bang voor het oordeel?
- Bespreek waar de moeilijkheden liggen wat betreft de hel
- Bespreek met elkaar waarom de belijdenis dat God zal recht doen, voor de christelijke gemeente geweldig hoopvol is

### Gebed

*Heere wij danken U dat U in deze gebroken wereld orde op zaken zult stellen en recht zult doen. Help ons om niet voor eigen rechter te spelen, maar het oordeel aan U te laten.*