



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt (...)'

De rustdag is een geschenk van de Heere aan ons. Een geschenk van de Schepper die weet wat goed is voor zijn schepselen. Op de zesde dag werd de mens gemaakt en deze mens mag beginnen met een hele dag rust. De mens is in de eerste plaats niet geschapen om te werken, maar om te delen in de vreugde van God (Exodus 20). En tegelijk is het ook een genadige gift van de Bevrijder die weet hoe vergeetachtig Zijn mensen zijn. De sabbat is gegeven om de herinnering aan de bevrijding uit Egypte levend te houden.

De zondag is niet in plaats gekomen van de Sabbat. De sabbat is iets van de oude bedeling, van het verbond tussen God en Israël. De Heere Jezus heeft ook de voorschriften voor de sabbat vervuld. Door zijn volbrachte werk hebben we een nieuwe dag gekregen, een achtste dag, de zondag. Op deze eerste dag van de week gedenken we de opstanding van Jezus, zijn overwinning op de machten van dood, zonde en ongeloof. Een dag die in het teken staat van de hoop dat alle dingen nieuw worden. De zondag is geen sabbat en we moeten oppassen dat we deze dag dus ook niet weer gaan belasten met allerlei wetten en regeltjes. Het is immers de dag van de vrijheid in Christus. Dit is trouwens geen 'ongeremde vrijheid', maar vrijheid die ons in staat stelt om te doen wat Hij graag ziet. Om te doen wat goed is voor ons en onze naaste.

Op zondag denken we aan de dag dat alles anders wordt, nieuw en zonder kwaad. Daarom moet deze dag ook anders zijn dan de andere dagen. Daarom wordt er over het algemeen niet gewerkt, geleerd, etc. Ons normale patroon van elke dag wordt doorbroken, we moeten uit ons doen raken. Pas dan hebben we de gelegenheid om naar de wereld, ons eigen bestaan te kijken en te bedenken hoe we er voor staan voor God. Vandaar de kerkdiensten op zondag, we hebben contact met Hem. De zondag mag daarnaast trouwens ook in het teken staan van het onderhouden en versterken van contacten met onze medemens (familie, vrienden, etc.). Als laatste mag de zondag ook in het teken staan van rust. We rusten op het volbrachte werk van Jezus. We mogen van ophouden weten, omdat de Heere Zelf onze zaak in Christus in handen heeft genomen. Laat de zondag anders zijn dan andere dagen. Een dag die je krijgt om in te vullen in het licht en in de dienst van het Koninkrijk. Zondag: rustdag, dag van bevrijding, geschenk van God.

Enkele Schriftgedeelten

Genesis 1, Exodus 20, Deuteronomium 5, Psalm 92, Romeinen 14, Hebreeen 4.

Om over door te praten

- Bespreek met elkaar de gevoelens (gevoeligheden) rondom de zondag?
- Waaraan is bij u te merken dat de zondag anders is dan andere dagen?
- Hoe ziet een ideale zondag er voor u uit?

Gebed

Wij danken U voor de rustdag die helemaal in het teken mag staan van Uw Koninkrijk dat komt. Help ons om van dat geschenk te genieten en het op een goede manier ten volle te benutten.