



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste'

Het moge duidelijk zijn dat de oorspronkelijke context van dit gebod, de rechtspraak is geweest. In Exodus 23 zien we wat de Heere in de eerste plaats op het oog had met dit gebod. De Heere heeft het recht, eerlijkheid, waarheid hoog in het vaandel staan. Want Hij is rechtvaardig, eerlijk, de waarheid in eigen Persoon. Het gaat om eerlijkheid en recht, zonder aanzien des persoons. Daar is de Heere op uit, dat is hoe het zou moeten toegaan in de wereld, dat is de toonhoogte van het Koninkrijk. Wat dat betreft kun je in de wereld om ons heen zien dat er veel scheef is gegroeid. Wat een onrecht heerst er in landen, wat wordt er wel veel 'vals getuigd'. Het negende gebod leert ons daar verontwaardigd over te zijn en in actie te komen. Dit kan bijvoorbeeld door: te bidden om de komst van het Koninkrijk, te danken voor onze rechtsstaat en door het actief ondersteunen van organisaties als 'Amnesty International'. Daarbij heeft het negende gebod natuurlijk een bredere strekking. De Heidelbergse catechismus (zondag 43) vat het prachtig samen: het gaat erom in mijn handel en wandel de waarheid lief te hebben. Dit op zo'n manier dat ik voor de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen opkom en die verdedig.' Dit kan vervolgens heel concreet worden ingevuld: niet liegen, niemands woorden verdraaien, niet roddelen, hoor en wederhoor toepassen. Waarom geen vals getuigenis geven? Waarom niet liegen? Waarom de waarheid liefhebben? Het antwoord is klip en klaar: uit dankbaarheid voor de redding in Christus en uit liefde voor je Zaligmaker kun je je niet meer bedienen van de middelen en de methoden van zijn vijand, de leugenaar van de beginne, Satan.

Enkele Schriftgedeelten

Exodus 23, Psalm 12, Johannes 8:30-47, Jacobus 3:1-12, HC. Zondag 43.

Om over door te praten

- Waar liggen voor u/jou de moeilijkheden met betrekking tot het negende gebod?
- Reageer eens op de volgende stelling: 'Wie liegt loopt over naar het kamp van Gods tegenstander!'
- Hoe kijk je in het licht van het negende gebod aan tegen diverse roddelbladen?

Gebed

Heere, dank u dat u een eerlijk God bent! Leer ons de Waarheid liefhebben!