



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'Is het ook voor mij?'

Een mooie vraag

Je mag jezelf gelukkig prijzen als dit een vraag is die je wel eens stelt. Blijkbaar laat het evangelie van de Heere Jezus je niet onberoerd. Als je merkt dat het evangelie van Jezus Christus wat bij je wakker roept, ook al zijn het vooral vragen, ga er dan maar vanuit dat de Heere met je in de weer is. Hij druk bezig doende is om je te trekken en te overtuigen van zonde en genade. Verzet je niet, laat het gebeuren!

Een terechte vraag

Het geloof laten ontstaan in ons leven, dat is Gods werk. Dit kun je onder andere leren uit het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Je hebt geen prestatie van jezelf nodig, maar een wonder van God. Dus terecht dat je vraagt: wil Hij dat wonder ook in mij verrichten?

Die vraag wordt nog wat prangender als je bij je zelf gaat ontdekken dat God heel veel redenen zou hebben om dit wonder maar even niet in je leven te voltrekken. Er schort namelijk onnoemelijk veel aan ons willen, denken en doen. Voor ons allemaal geldt: 'te vies om aan te pakken'.

Een evangelisch antwoord

Het antwoord op deze vraag vind je niet door steeds weer dezelfde vraag te stellen, je gevoelsleven als graadmeter te nemen of door zoveel mogelijk verschillende preken te beluisteren (ook al kan God deze soms wel gebruiken natuurlijk!). Je moet op Golgotha zijn voor een antwoord. Dat staat zwart op wit in Johannes 3:16 te lezen. Op Golgotha zie je dat God de wereld liefheeft. De wereld is: de aardbol plus alle mensen van alle tijden en plaatsen die niet anders doen dan een puinhoop voor God maken. Is het ook voor mij? Ga naar de gekruisigde Heere Jezus, zie het antwoord en geloof. Dat laatste is essentieel. Geloven is voor nu: 'OK' zeggen. 'U zegt dat U van mij houdt en als U het zegt, is het zo!'

Om verder te lezen

Johannes 3:1-21, Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 21.

Om over door te praten

- Loop(t) u/jij wel eens met de vraag: is het wel voor mij? Deel dit met elkaar.
- Praat met elkaar door over de opmerking: een antwoord op deze vraag vind je alleen op Golgotha.
- Bespreek met elkaar de stelling dat 'geloven, OK-zeggen' is.

Gebed

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!