

## Verkondiging zondagmorgen 3 februari door ds. André van der Graaf

### Waardenburg

### Viering Heilig Avondmaal

### Lukas 22:14-23

#### De maaltijd van de Heere: (2) 'Eten en drinken'

Deze morgen worden we op een heel indringende wijze gericht op het lijden en sterven van de Heere Jezus. We eten brood: 'mijn lichaam', zegt Jezus, 'dat voor jouw gebroken wordt.' We drinken wijn: 'mijn bloed', zegt de Heere, 'dat voor jullie vergoten wordt.' En hij voegt er aan toe: 'doe dat, drinken en eten, tot mijn gedachtenis.' Het avondmaal is dus een gedachtenismaaltijd.

Wat is dat eigenlijk? Tot zijn gedachtenis eten en drinken. Wat betekent het om Hem tijdens de viering van het heilig Avondmaal gedenken?

Dat is in de eerste plaats *terugdenken* aan wat er toen rond het jaar 30 gebeurde. Gewoon, je Jezus voorstellen en Hem volgen op zijn lijdensweg. En maak het dan maar heel *persoonlijk*, wordt er in het formulier bijgeschreven. Bedenk hoe hij gevangengenomen werd (gebonden), om jou vrij te krijgen uit de gevangenis van de zonde, de dood en de duivel. Bedenk hoe hij is bespot, uitgelachen, mishandeld voor jou. Voor jou ving Hij de klappen op, het spuug. Voor jou onderging Hij de verachtelijke blikken. Bedenk hoe hij aan het kruis werd vastgespijkerd. En ja, Hij hangt daar als Jezus Christus, zeker, maar tegelijk hangt Hij daar ook *voor* jou. Op een bepaalde manier kun je zelfs zeggen 'als jou'... Vul je naam maar in. Bedenk hoe hij de vervloeking van God over de zonde, op zich neemt. Bedenk dat Hij dit doet om jouw met zijn zegen en genade te vervullen. Bedenk hoe Hij daar met lichaam en ziel de hel van binnen heeft gezien. Realiseer je dat Hij dit doet voor jou. Zodat u/jij nooit meer door God verlaten zou worden. Bedenk dat het genoeg is dat offer van Jezus, voor jou, voor jou, voor mij, voor altijd. 'Het is volbracht.'

En zo zie we, gedenken is meer dan alleen maar terugkijken naar toen. Gebeurtenissen uit het verleden ophalen. Want je mag het nu, heel persoonlijk beleven. En, zeg ik maar even heel eenvoudig, bedenken wat het jouw nu oplevert. En dat in het geloof dankbaar accepteren.

Maar gedenken is nog meer. Want we denken niet alleen aan Jezus toen, maar we heffen onze harten omhoog naar Jezus, nu. Gedenken is ook: Jezus Christus als opgestane Heere

present stellen. Met dat je terugdenkt aan het lijden en het sterven en dat heel persoonlijk mag inkleuren, is Jezus ook hier en nu aanwezig. Nu op dit moment, daar zorgt de Heilige Geest voor. Hij is present hier en nu en we hebben contact met Hem. We hebben gemeenschap met de opgestane Jezus Christus, bij Hem zijn we aan tafel. Gedenken is zo dus ook, *één zijn* met Hem. We worden door de Heilige Geest opgenomen in die liefdesgemeenschap tussen de Vader en de Zoon. Om zo meer en meer bevestigd te worden in het geloof. Meer en meer verzekerd te worden van zijn liefde en onvoorwaardelijke ja-woord.

Zo wil Hij je, door contact te hebben, verkwikken en voeden. Jezus leeft in mij! Hij heeft het laatste woord en niet meer mijn zonden. Door Hem is God mijn Vader en rekent Hij mijn zonden niet toe. Door Hem zorgt Hij voor mij als voor zijn kind. En zo mag je erop vertrouwen dat Hij door de Heilige Geest in jouw woont en je de kracht geeft om te leven. Je de kracht geeft om je kruis op te nemen. Welk kruis het ook is, hoe zwaar ook, je zult het kunnen dragen door Hem. Hij geeft je de moed om jezelf verloochenen, hoe dat ook precies vorm zal krijgen, je zult het voor elkaar krijgen. Je zult het kunnen: Jouw Heiland belijden. Wees niet bang, je zult de woorden en daden vinden op het juiste moment.

Doe dat tot mijn gedachtenis betekent dus: (1) Denken aan zijn lijden en sterven en dat heel persoonlijk maken. (2) Jezus ook present stellen: we hebben contact hier en nu. Als laatste is gedenken ook vol verwachting vooruitkijken, zijn wederkomst verwachten. Hij komt eraan, Hij komt terug! Op een dag zal Hij zelf voor ons allemaal zichtbaar aan het hoofd van de tafel zitten.

'De maaltijd van de Heere: (3) Eten en drinken.' Het is zover... 'Doe dit tot mijn gedachtenis....'

Eet smakelijk! Proef en smaak dat de Heere goed is!

Amen