



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'Ik geloof de opstanding van het lichaam'

Het 'hemelgeloof' neemt in de toekomstverwachting van veel christenen een belangrijke plaats in. Het is daarom opvallend te noemen dat de Bijbel in veel gevallen zwijgt over de hemel als toekomstige woonplaats van gelovigen. In andere gevallen wordt hierover heel summier geschreven. Vandaar dat de hemel als zodanig geen plaats heeft gekregen in de Apostolische geloofsbelijdenis. Hoe de tussentoestand tussen onze dood en de wederkomst van Christus er precies uitziet, is blijkbaar niet zo belangrijk. Veel belangrijker is de belijdenis dat wij ook na onze dood niet uit de hand zullen vallen van onze trouwe God van het verbond. Hij blijft voor en na de dood dezelfde!

Als het gaat over de toekomstverwachting neemt een ander woord een veel prominentere plaats in. Het gaat dan om de opstanding van het lichaam (vlees). Onze toekomst ligt uiteindelijk op aarde en niet in de hemel. Van deze verwachting spreken zowel het Oude Testament als ook het Nieuwe Testament. Het vreedrijk van God zal hier op aarde gevestigd worden. Deze aarde wordt door de Heere niet bij het oud vuil gezet, maar verlost en vernieuwd en verheerlijkt. We worden niet verlost van deze wereld en van ons lichaam, maar met deze wereld en met ons lichaam.

Centraal in de toekomstverwachting staat Jezus Christus. Omdat Hij opgestaan is, geloven wij dat ook de gelovigen eens zullen opstaan uit de dood. Hij is eersteling en velen zullen volgen. Hij is de verzekering van God dat ook wij eens zullen opstaan uit de dood en delen in zijn heerlijkheid. Als het gaat om de precieze aard van dit nieuwe bestaan en van het nieuwe lichaam dan blijkt dat er steeds met twee woorden gesproken moet worden. In de eerste plaats wordt benadrukt dat er sprake zal zijn van overeenkomsten met het oude bestaan. Dit oude bestaan wordt verlost en verheerlijkt. Tegelijk wordt ook duidelijk dat het heel anders zal zijn: beter, heerlijker, zonder zonden en tekort. Deze twee kanten zijn duidelijk aanwezig in de verhalen over de verschijningen van de Heere Jezus na zijn opstanding. Hij is het zelf met Zijn eigen lichaam. De littenkens zijn nog te zien. Tegelijk wordt Hij niet altijd meteen herkent en loopt Hij door gesloten deuren. Het belangrijkste verschil met ons bestaan nu is: daar zal God alles zijn en in allen.

Enkele Schriftgedeelten

Lukas 24, 1. Joh. 3, 1. Kor. 15, Heidelbergse Catechismus zondag 22.

Om over door te praten

- Welke plaats neemt de hemel in, in uw toekomstverwachting? En de nieuwe aarde?
- Spreek met elkaar door over de moeiten die er kunnen zijn als het gaat over de opstanding van het lichaam.
- Wat spreekt u aan in deze verwachting?

Gebed

Heere ik dank u voor de belofte van de opstanding van het lichaam. U blijft trouw aan uw schepping. Schenk mij geloof in Jezus, die als eersteling opstond uit de dood. Versterk in mij de hoop dat ik Hem eens zal volgen en met Hem verheerlijkt zal worden in uw Koninkrijk.