



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'U zult niet stelen'

Er zullen weinig mensen zijn die moeite hebben met dit gebod. Als iedereen zich hier aan zou houden, zou de wereld al een stuk leefbaarder worden. Er wordt wat afgestolen in onze wereld: van de kruimeldiefjes op straat tot de mannen in nette pakken in hun kantoren. Natuurlijk heeft het achtste gebod ook hier betrekking op. Tegelijk gaat het verder. Het achtste gebod bepaalt ons bij de manier waarop God naar onze bezittingen kijkt en hoe Hij zou willen zien dat wij daarmee omgaan. Daarom heeft het gebod ons allemaal wat te zeggen. Psalm 24: 'De aarde is van de Heere en al wat ze bevat, de wereld en wie er wonen.' Deze wereld met alles erop en eraan is van God. Alles wat wij in bezit hebben, hebben we in bruikleen gekregen van Hem. Jazeker, om er van te genieten en te leven. Vooral ook om er iets goeds mee te doen in Zijn ogen. Daarom is het vergrijpen aan het eigendom van je naaste (stelen, maar ook onthouden waar iemand wel recht op heeft), niet alleen een vergrijp ten opzichte van hem of haar, maar ook ten opzichte van de Heere. De vraag aan ons is: ben je tevreden met wat je van God gekregen hebt en gun je het de ander wat God hem of haar heeft toebedacht? Vertrouw je de Heere de regering toe over deze wereld en de leiding over je leven? Het achtste gebod heeft daarnaast ook alles te maken met verantwoordelijkheid. De strekking van dit gebod is ook gericht op de bescherming van zwakkeren en armen in de samenleving. Het is niet minder dan een oproep om te delen en te zorgen. Wat dat betreft is er in de wereld nog heel wat te verbeteren! Laten we ons raken door het onrecht in de wereld!? Laten we initiatieven steunen om dit onrecht te lijf te gaan, in woord, daad en gebed. Uit dankbaarheid voor de goedheid van God in Christus in wie Hij zijn kinderen alles heeft gegeven, stel ik ook mijn bezit in dienst van het Koninkrijk. Wees tevreden met wat God je toebedeelt. Neem je verantwoordelijkheid om te delen. Laat je niet drijven door zucht naar geld en goed, maar laat je leiden door de liefde van Christus.

Enkele Schriftgedeelten

Leviticus 25, Psalm 24, 1. Timotheus 6:6-10, Heidelbergse Catechismus zondag 42.

Om over door te praten

- Zijn 'tevreden zijn met wat God je toebedeelt' en 'werken, sparen e.d.' met elkaar te rijmen?
- Reageer eens op de uitspraak die Ghandi ooit deed: 'Al wat men onnodig eet, steelt men van de arme.'
- Hoe kunnen wij werken aan 'tevredenheid'?
- Bespreek met elkaar de lessen van 1. Timotheus 6:6-10 voor ons vandaag.

Gebed

Heere, U heeft ons in de Heere Jezus Christus alles gegeven. Help ons om uit dankbaarheid iets van die gezindheid in praktijk te brengen. Door Jezus Christus, onze Heere.