



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'Als ik in Teheran geboren was, was ik moslim geweest, dus...?'

Vooraf op momenten als het gaat over de waarheidsclaim die Jezus doet, kun je deze opmerking nog wel eens horen. Veel mensen hebben er wat moeite mee als er vrij robuust gezegd wordt: het christelijke geloof is de enige ware godsdienst en alleen door het geloof in Jezus kun je bij God komen. Is het niet veel sympathieker om te stellen dat wij weliswaar in God, de Vader van Jezus Christus geloven, maar dat we ons onthouden van commentaar op andere godsdiensten? Wie zegt dat zij op hun manier God ook niet kunnen dienen? Zijn alle religies uiteindelijk niet verschillende wegen die leiden naar hetzelfde doel? Nu klinkt dat heel aardig, maar feitelijk lijkt deze bewering onjuist te zijn. De wereldgodsdiensten spreken elkaar op cruciale punten tegen en kunnen dus niet tegelijkertijd waar zijn. Als je dat zou willen beweren, dan spreek je eigenlijk nonsens. Daarbij moet vanuit de Bijbel gezegd worden dat de God van Israël de ene en unieke God (OT) is en dat Jezus Hem op beslissende wijze bekend gemaakt heeft (NT). 'Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. (1.Joh.5:12).' Beweren dat het christelijk geloof waar is, is niet arrogant. Immers wat niet beweerd wordt is dat christenen betere mensen zijn; of dat het christendom alleen maar heil en zegen heeft gebracht in de wereld; of dat christenen de hele waarheid kennen en niet-christenen de waarheid in het geheel niet. Als we beweren dat het christelijk geloof waar is, gaat het in eerste instantie over Jezus Christus. Hij is de unieke openbaring van God en de weg tot Hem. Wat we van Hem weten en geloven, hebben we niet zelf bedacht, maar van Hem zelf gehoord. We mogen ons gelukkig prijzen dat we niet in Teheran geboren zijn, maar in de kerk. De God van Israël, de Enige!, maakt zichzelf door Jezus Christus aan ons bekend. Wat een voorrecht. Wij hebben de waarheid niet bedacht, maar in pacht gekregen van Hem. We doen er goed aan om dit geschenk te koesteren en te bewaren.

Om verder te lezen

Deut. 6:4-12/ 1. Joh. 5:1-13/ Michael Green, *Honderd wegen naar God?*, Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004.

Om over door te praten

- Hoe kijk jij aan tegen de waarheidsclaim die door Jezus gedaan worden?
- Bespreek met elkaar de stelling: 'er zijn meerdere wegen die naar God leiden.'
- Wat zou je antwoorden op het verwijt dat christenen met hun waarheidsclaim, arrogante mensen zijn?

Gebed

Heere, Vader van Jezus Christus, u bent uniek. Wij danken u dat wij u mogen kennen. Maak uw Naam bekend over deze hele wereld!