



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Vaak leggen muzikanten in het laatste akkoord waarmee ze een concert beëindigen nog één keer alles wat ze hebben willen overbrengen met hun muziek. Dit slotakkoord blijft nog even hangen in de ruimte. En het is vaak dit slotakkoord dat nog een tijdje nazingt in de oren van de luisteraars die weer huiswaarts keren. Zo is dit blad ook bedoeld als een slotakkoord. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst 'Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.'

Met de Apostolische Geloofsbelijdenis hebben we een unieke samenvatting van het Christelijk geloof in handen. Deze samenvatting heeft hele oude papieren. Waar al in de Vroege Kerk de dopelingen hun geloof beleden met deze woorden, heeft deze belijdenis tot in onze tijd toe nog steeds een belangrijke functie in de kerkdienst. Elke zondag spreekt de dominee in de avonddienst de geloofsbelijdenis uit namens de gemeente. Wij spreken mee: 'Dit is de kern van ons geloof, deze God is onze God (Psalm 48:6).' We zingen mee in dat immense koor van alle tijden en plaatsen.

Ik geloof Met deze woorden geef ik geen uitdrukking aan mijn onzekerheid (ik geloof het, maar ik weet het niet zeker), integendeel. Met het uitspreken van deze woorden beveel ik mijzelf opnieuw aan in de hoede van de Heere. Zo geef ik uitdrukking aan het besef in leven en sterven afhankelijk te zijn van Zijn genade. Daarbij geef ik tegelijkertijd uitdrukking aan de wens om tot Zijn eer te leven.

In God de Vader De belijdenis begint heel persoonlijk. Ik geloof niet in één of andere supermacht, iets vaags. Ik geloof in God de Vader van Jezus Christus die door Hem ook mijn Vader wil zijn. De Heere heeft een gezicht, Hij heeft een naam, van meet af aan wordt Hij heel persoonlijk met mij. Het Vaderschap van God heeft twee kanten in zich: (1) Geborgenheid; Hij zorgt en leidt mij, Hij beschermt mij en heeft mij lief. (2) Hij voedt mij op, straft mij als het nodig is, corrigeert en stelt mij ook op de proef. Hierbij heeft Hij één doel: mij meer en meer tot Zijn kind maken naar het beeld van Jezus Christus.

De Almachtige Schepper Deze Vader, die in Christus mijn Vader wil zijn, is de Almachtige en de Schepper. Hij heeft gekozen voor deze wereld en blijft, wat er ook gebeurt, trouw aan deze schepping. Hij houdt deze wereld met Zijn hand in stand. Hij heeft in alles wat gebeurt een hand, zodat wij niet zijn overgeleverd aan één of ander noodlot. Hij heeft de hele wereld in Zijn hand. Wat er in je leven ook gebeurt, in het geloof ben je veilig bewaard in Hem. Het loopt God de Vader niet uit de hand, Hij is de sterkste en heeft de langste adem. Hij overwint.

Enkele Schriftgedeelten

Genesis 1 en 2, Psalm 23, Psalm 121, Galaten 4:1-7, Openbaring 21:1-8

Om over door te praten

- Hoe zouden wij het uitspreken van de geloofsbelijdenis in de avonddienst (nog) bewuster kunnen meemaken?
- Wat maakt het beeld van God als Vader bij u/jou los?
- Hoe zouden wij ons kunnen oefenen in vertrouwen op God?
- Wat kan het voor ons moeilijk maken om te belijden dat God de hele wereld in Zijn handen heeft?

Gebed

Overtuig mij steeds weer van het feit dat ik om Jezus wil' Uw kind mag zijn. Leer mij om mij te koesteren in Uw warme liefde, aandacht en bescherming. Laat de belijdenis dat U deze wereld in Uw hand heeft het fundament onder mijn voeten zijn.