



# Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

## SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

### **Themadienst: 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben'**

Dit eerste gebod zou je het fundament kunnen noemen onder al de andere geboden. Uiteindelijk komt het hier in het geloof op aan. De Heere claimt hier het alleenrecht op onze aandacht, liefde en gehoorzaamheid. Geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, oftewel: alleen Hem liefhebben en helemaal voor Hem gaan. In de belangrijkste geloofsbelijdenis van het Oude Testament klinkt dit al helemaal door (Deuteronomium 6:3): 'Ik ben de enige God en ik claim je helemaal.' Je zult dus niets en niemand in plaats van of naast de enige ware God stellen of hebben waarop je je vertrouwen stelt. Dit klinkt in onze oren bazig en bezitterig (Savater). En in een bepaald opzicht is het dit ook. Het zit ons niet in de genen om dit zo zondermeer aan te nemen (denk bijvoorbeeld aan de zondeval). Ook dit bepaalt ons eens te meer bij het feit dat we heel diep gevallen zijn. God is de baas (koning) en wij zijn van hem (bezit!). Dus heeft Hij alle reden om zo met ons om te gaan. Toch klinkt dit wat al te negatief. Als je de liefde van God in Christus kent, zul je in deze exclusieve aanspraak op ons leven, vooral nog iets anders horen. Dan hoor je de liefde: 'Ik wil je helemaal en Ik deel je met niemand.' En in het licht van die liefde ook de zorg en Zijn vaste voornemen om ons te beschermen tegen het kwaad. God wil dat we gelukkig worden in een relatie met Hem. Afgoden jagen de mens constant op (als je dit doet, dan zul je...); Hij geeft ons rust ('Vrede voor u!'). Afgoden laten mensen op een gegeven moment vallen als een baksteen; Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. Afgoden zullen op een dag vergaan en bederven en daar heeft de Heere ons niet voor over. De satan gebruikt deze afgoden om mensen ook voor eeuwig verloren te laten gaan. De Heere heeft geen mens daar voor over. Dat heeft Hij laten zien in de zending van zijn Zoon Jezus Christus. Hij wil niet dat we verloren gaan, maar leven!

### **Enkele Schriftgedeelten**

Deuteronomium 6:1-9, Hosea 1, Hosea 2:16-25, Psalm 115:4-11.

### **Om over door te praten**

- Praat met elkaar door over de opmerking dat dit eerste gebod wel erg bazig en bezitterig klinkt.
- Wat zijn volgens u de belangrijkste afgoden die in onze tijd gediend worden?
- Bespreek op welke manier u de trekkracht en invloed van deze afgoden ervaart.

### **Gebed**

*Geef ons wat U van ons vraagt, namelijk dat wij U volkomen toegewijd zijn door Jezus Christus onze Heere, amen.*