



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'U zult niet begeren (...)'

De strekking van het tiende gebod is dat je niet alleen met je vingers, maar ook met je gedachten en verlangens afblijft van alle dingen en verworvenheden van je medemens. Dit gebod zet trouwens niet op alle verlangens het stempel 'zondig'. En ook is er in principe niets verkeerd mee als je oog hebt voor de mooie dingen in het leven van een ander en van jezelf. Maar er zit een gevaarlijke kant aan verlangen en genieten. Dit wordt namelijk maar al te snel tot begeren, als God hierin geen plaats meer heeft en het welzijn van onze medemens geen rol van betekenis meer speelt. Dan kun je maar zo in beslag genomen worden door jaloezie, afgunst en hebzucht. In dit gebod wordt duidelijk dat het de Heere niet alleen gaat om een nette buitenkant. Maar dat Hij ook ons innerlijke leven, onze gedachten en verlangens wil richten op zijn liefde en zijn Koninkrijk. De eerste negen geboden zeggen ons: je zult de zonde niet doen. Het tiende gebod vertelt ons: je zult de zonde ook niet willen. In het licht van de verlossing van Christus, mogen we dit gebod zien als een geweldig aanbod van de Heere. Hij gunt ons rust en vrede; een tevreden leven onder zijn hoede. Hij gunt het ons dat we met een bepaalde lichtheid in het leven staan, zonder de druk van jaloezie, hebzucht en allerlei andere verkeerde verlangens. De lichtheid die de wetenschap met zich mee neemt dat je in Christus het mooiste en beste al hebt ontvangen! Die lichtheid is niet te verwarren met een rustig voortkabbelend leven. Het wordt strijden en het blijft strijden. Dit mogen we echter in vertrouwen doen: Hij heeft het gered en zal ons redden. Die strijd is ook een teken van leven van Hem: 'Ik ben in jouw leven aan het werk.' Eens zullen al Gods kinderen lijken op Hem en delen in zijn glorie en heerlijkheid. Is dat niet iets om naar te verlangen?!

Enkele Schriftgedeelten

Mattheus 5:27-30/ Romeinen 7:7-25/ Heidelbergse Catechismus vr.113.

Om over door te praten

- Weten wij waar, met betrekking tot dit gebod, onze valkuilen liggen? Hoe gaan we daarmee om?
- Praat met elkaar door over de strijd waarvan in Romeinen 7 sprake is. Waarom is dit bij voorbaat geen verloren strijd?

Gebed

Heere u heeft ons in Jezus Christus het mooiste en beste geschenken. Geef dat dit geschenk lichtheid aan ons leven zal geven!