



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Vaak leggen muzikanten in het laatste akkoord waarmee ze een concert beëindigen nog één keer alles wat ze hebben willen overbrengen met hun muziek. Dit slotakkoord blijft nog even hangen in de ruimte. En het is vaak dit slotakkoord dat nog een tijdje nazingt in de oren van de luisteraars die weer huiswaarts keren. Zo is dit blad ook bedoeld als een slotakkoord. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst 'Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere'

Met behulp van vier woorden (een persoonsnaam en drie 'titels') wordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis de persoon en het werk van Christus samengebond. Dit is de kern. Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat een dergelijke samenvatting een riskant gebeuren is. Want hoe je het ook wendt of keert, een samenvatting is altijd een verschraving. Een samenvatting is nodig, tegelijkertijd blijft het belangrijk om steeds weer terug te grijpen naar het veelkleurig getuigenis dat van Jezus afgelegd wordt in de Bijbel. Je krijgt Hem nooit helemaal in de vingers. Hij is altijd groter, schoner, heerlijker.

Jezus Onze Heiland heeft een naam. Een hele gewone naam: Jezus. Hij is mens geworden, echt mens zoals wij. Hij had onze buurman kunnen zijn, zagezegd. Tegelijk is er met deze Jezus iets bijzonders aan de hand. Hij is de belichaming van wat zijn naam betekent: De Heere redt.

Christus Dit begrip wijst ons op de roeping van Jezus. Het is de Griekse vertaling van het hebreeuwse 'Messias'. Hij is de gezalfde. Door God geroepen en aanwezen om profeet te zijn en mensen de wil van God te verkondigen. Hij is geroepen om priester te zijn, namens de mensen tot God te gaan. In gebed, maar bovenal in het opofferen van zijn eigen lichaam en leven in gehoorzaamheid aan God. Hij is geroepen om koning te zijn. Namens de Vader te regeren over hemel en aarde.

Eniggeboren Zoon Dit verwijst naar de unieke afkomst van Jezus. Hij was niet zomaar een mens, tegelijk was Hij helemaal God. Uit de hemel afkomstig en toch ook ten volle mens. Jezus is geen halfgod, die half-boven is en geen schijnmens die half-beneden is. Hij is God en mens. Omdat Hij God is, kan Hij helpen; omdat Hij mens is, kan Hij lijden. Hij is de eniggeboren Zoon. Hij is de enige weg tot God. Tegelijk wordt met deze woorden aangegeven dat God helemaal meekomt in dat werk van Zijn Zoon. Zo Vader zo Zoon, zou je kunnen zeggen. Wie de Zoon gezien heeft, die heeft de Vader gezien.

Onze Heere Hiermee wordt kernachtig onder woorden gebracht wat de betekenis van Jezus nu is, om te beginnen voor de gemeente. Hij is opgestaan, Hij leeft en Hij regeert. In onze wereld zijn er heel wat machten en krachten die om onze aandacht vragen. Maar wij dienen en eren Hem alleen, met heel ons leven. Hij is onze Koning! Hij heeft overwonnen en in Hem zal iedereen die Hem heeft lief gekregen eens overwinnen (gezang 96:2).

Enkele Schriftgedeelten

Mattheüs 1:18-25, Handelingen 4:1-12, Lukas 4:14-30, Johannes 1:1-18, 1 Johannes 5:1-13. Zie ook de Heidelbergse Catechismus de zondagen 11-13.

Om over door te praten

- Wat betekent het voor u dat Jezus echt en gewoon mens was?
- Zoals Jezus geroepen was tot Profeet, Priester en Koning, zijn wij in zijn spoor ook geroepen om op onze manier profeet, priester en koning te zijn. Kunt u dit voor uzelf praktisch maken (zie de Heidelbergse Catechismus vr. 32!)?
- Is Jezus Koning in uw leven? Hoe geeft u Hem de ruimte om in uw leven te regeren?

Gebed

Heere, dank U dat U niet boven ons leven blijft zweven als een mooie gedachte, maar dat U werkelijk mens bent geworden! Werk in mij het vertrouwen dat als ik loslaat ik niet in het ledige val, maar dat U daar bent. Help mij om U als koning te eren in mijn leven en versterk in mij de hoop op Uw toekomst.