



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'Ik geloof: de vergeving van zonden.'

De vergeving van onze zonden is in de eerste plaats iets heel persoonlijks tussen de Heere en een ieder van ons. In de verkondiging biedt de Heere ons Zijn vergeving aan. Vergeving om Jezus wil voor al die ontelbare keren dat je over de schreef ging. Vergeving voor al die keren dat het helemaal nergens op leek voor Hem. 'Ik vergeef je helemaal als je er om komt en als je er mee voor de dag komt. Als je het eerlijk opbiecht en belijdt van dag tot dag. Vergeven en vergeten in Jezus' naam!'

Maar toch heeft de kerk, de geloofsgemeenschap, de kerkdienst hier ook alles mee te maken. Vandaar dat de vergeving van zonden in de Apostolische geloofsbelijdenis direct volgt op het belijden over de kerk en de gemeenschap der heiligen. Je hebt de kerk, de gemeenschap en de samenkomst nodig om te begrijpen wat het betekent om een zondaar te zijn. En om werkelijk te begrijpen wat vergeving is. Zondaar word je in de kerk en nergens anders. En de vergeving van je zonden ontvang je ook daar, onder de verkondiging van het evangelie. In de samenkomst van de gemeente gaat de Bijbel open, spreekt God ontmaskerend en bevrijdend. Je hebt de kerkdiensten nodig om het besef levend te houden dat je tot je laatste snik verloren bent zonder Jezus Christus. Als je daar niet keer op keer weer mee geconfronteerd wordt, vergeet je dat. Ga je er gemakkelijker over denken. Dan komt die hele vergeving, de verlossing, in de lucht te hangen. Kun je maar zo de vraag stellen: 'waar deed God toch zo moeilijk over in Jezus Christus?' Kun je ook niet de liefde van God meer op waarde schatten.

Zondaar word je in de kerk en daar ontvang je ook vergeving in Jezus' naam. Het kan niet zonder kerkdienst, zonder gemeente. Want voor we het weten denken we te lichtvaardig over onze zonden en denken we te klein van de vergeving door het bloed van Jezus Christus. Kom er mee voor de dag! Belijdt het eerlijk en ontvang vergeving, voor eeuwig!

Enkele Schriftgedeelten

Romeinen 7, Psalm 32, Heidelbergse catechismus zondag 21.

Om over door te praten

- Wat vind je van de uitspraak: zondaar word je in de kerk en daar ontvang je ook vergeving?
- Spreek met elkaar door over elementen in de kerkdienst die te maken hebben met belijdenis van schuld en het ontvangen van vergeving.

Gebed

Heere, wij belijden voor u dat wij zondige mensen zijn. Elke dag maken wij onze schuld groter. Vergeef ons Heere, vergeef ons in Jezus' naam.