



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'Ik geloof de heilige katholieke kerk'

De kerk neemt in het Christelijk geloof een belangrijke plaats in. Als je iets met Jezus Christus hebt gekregen, kun je niet voor jezelf beginnen. Geloven kun je alleen in teamverband, geloven doe je in de kerk. Als je God als Vader hebt, dan heb je de kerk als moeder (Calvijn). We danken ons leven in Christus aan de kerk. Daar hebben we van Hem gehoord, daar hebben we Hem ontmoet, daar worden we bemoedigd en vermaand. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest en de oefenplaats voor de liefde van Christus.

Kerk De kerk wordt gevormd door mensen die een gemeenschap zijn rond de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. Zij zijn mensen die uit de inwoners van de wereld bijeengeroepen zijn als burgers van het Koninkrijk van God. We noemen dit met een mooi woord: uitverkiezing.

Katholiek Het woordje katholiek betekent 'allesomvattend'. Het gaat om Gods ene kerk. Het gaat om het ene lichaam met als ene hoofd Jezus Christus. Die ene kerk van de Heere mag dan misschien meerdere filialen hebben, het gaat om de eenheid! Alle verscheidenheid is in de eerste plaats gevolg van menselijk tekort, hoogmoed en machtsmisbruik. De verdeeldheid van de ene kerk van Christus is daarom een zonde van het Christendom. Tegelijkertijd moeten we ons hier ook niet blind op staren. De verdeeldheid geeft ook iets weer van de veelkleurigheid van de ene Heere Jezus Christus.

Heilig De kerk bestaat niet uit alleen maar heilige boontjes. Het is geen titel die christenen verdienen door goed gedrag. Het is een titel die de Vader ons om Jezus' wil verlenen wil. Het is een eretitel: deze mensen zijn gereserveerd voor God. Het is tegelijk ook een opdracht: van deze mensen met die prachtige titel mag je verwachten dat ze zullen proberen als heiligen te leven.

Ik geloof Als je om je heen kijkt is er vaak nog niet zoveel van die ene kerk te zien. Daarom geloven wij die kerk. We geloven het, omdat we geloven in die ene Heere Jezus Christus. Op de jongste dag zal de kerk voor de troon van God verzameld worden. Dan vallen definitief alle kerkmuren weg en zal als uit één mond het loflied op God gezongen worden.

Enkele Schriftgedeelten en belijdenisfragment

Deuteronomium 6:4, Efeze 4:4-6, Johannes 17 (:21), Heidelbergse Catechismus zondag 21.

Om over door te praten

- Reageer eens op de uitspraak van Calvijn: wie God als Vader heeft, heeft de kerk als moeder?
- Hoe waardeert u de kerkelijke verdeeldheid in Nederland (Waardenburg)?
- Bespreek met elkaar hoe we het bewustzijn van de gemeente kunnen versterken dat het uiteindelijk gaat om één kerk.

Gebed

Wij bidden U als Nederlandse Christenen: 'vergeef ons onze verdeeldheid en help ons Uw Heilige Katholieke Kerk te geloven! Door Jezus Christus onze ene Heere, amen.'