



## Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

### SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

#### **Themadienst: 'U zult niet doodslaan'**

Er is in de geschiedenis veel doodslag gepleegd in onze wereld. En er wordt tot op de dag van vandaag ontzettend veel vermoord. En ook als we ons niet letterlijk schuldig hebben gemaakt aan doodslag, dragen toch wel degelijk een gezamenlijke schuld met ons mee met betrekking tot dit gebod. Want wat maakt die westerse samenleving waarin wij het zo goed hebben, elders in de wereld heel veel slachtoffers. Als je niet zou weten van Jezus Christus die ook deze schuld en straf betaald heeft, hoe zou je dan ooit met deze gedachte kunnen leven?

In de Bijbel vinden we twee hele duidelijke motieven voor dit verbod op doodslag. In de eerste plaats is het leven een geschenk van God aan ons mensen. Hij blaast ons de levensadem in, die krijgen we zagezegd in bruikleen. Hij is dan ook de enige die kan en mag beslissen over het einde van dit leven. Als een mens het leven van een ander neemt, gaat deze eigenlijk op de stoel van God zitten. In de tweede plaats is de mens het beeld van God. Dit is hij/zij ook na de zondeval gebleven. Als je de hand aan een mens slaat, sla je dus eigenlijk ook de hand aan God. Haal je Hem naar beneden. Eerbied voor de mens, is ten diepste ook eerbied voor zijn Maker. Door dit gebod te geven laat de Heere zien dat Hij een God is van leven. Dat Hij dit ook gebleven is. In Christus zien we dat Hij alles op alles zet om ons eeuwig leven te schenken.

De Heere Jezus past dit gebod ook toe op ons innerlijk. Door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat Hij de wortel van de doodslag (afgunst, haat, woede en wraakzucht) verafschuwt en dat dit alles voor Hem als doodslag geldt. Het zesde gebod zet ons daarom positief aan tot eerbied voor het leven. U zult niet doden, maar het leven van de naaste bevorderen. Ieder leven is waardevol, dat hebben we in de missie van Christus in deze wereld voorgoed kunnen zien! Daarom moet ook voor ons ieder leven waardevol zijn.

#### **Enkele Schriftgedeelten:**

Genesis 2: 4-7/ 9: 6-7, Mattheüs 5: 21-26/ Heidelbergse Catechismus zondag 40

#### **Om over door te praten**

- Wat vind u/jij ervan dat Jezus dit zesde gebod ook betreft op wat in ons hart leeft?
- Hoe zouden wij in ons dagelijks leven concreet inhoud kunnen geven aan het motto 'eerbied voor het leven?' Probeer dat zo praktisch mogelijk in te vullen.

#### **Gebed**

*Heere, U bent de bron van ons leven. Help ons om in dankbaarheid aan U eerbied te hebben voor het leven, door Jezus Christus onze Heere.*