



# Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

## SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

### **Themadienst: 'U zult niet echtbreken'**

Het verbod om te scheiden en om je eigen huwelijk of dat van een ander moedwillig in gevaar te brengen (de 'echt' te breken), komt voort uit het verlangen van God om dat prachtige wat Hij bedacht heeft tussen man en vrouw, te beschermen. Wil je weten hoe God het bedacht heeft, hoe het mag gaan en zijn tussen één man en één vrouw? Lees dan op je gemak het boekje Hooglied eens door! De relatie tussen man en vrouw mag een relatie zijn waarin het warme hart klopt van de liefde, zo heeft Hij het bedacht, zo heeft Hij het gemaakt. Ook, of beter: juist in naam van God, hoef je voor minder niet te gaan! Liefde als een geschenk en een gave van God, die er genoeg in heeft dat mensen op elkaar betrokken zijn, geestelijk en lichamelijk van elkaar genieten. We leven in een gebroken wereld. Juist op het gebied van relaties en seksualiteit gaat veel mis. Daarom heeft God rond die intieme band tussen man en vrouw een hek gezet ter bescherming. Op dit hek staat: trouw. De tekst die wat dit betreft een sleutelrol vervult en waarnaar in het Nieuwe Testament door Jezus zelf, maar ook door bijvoorbeeld Paulus, verwezen wordt is: Genesis 2:24. Het huwelijk wordt hier voorgesteld als een door God gewilde band tussen één man en één vrouw voor het leven. Niet, omdat het in een cultuur zo gegroeid is, maar omdat de Heere Zelf het zo heeft ingesteld en geschapen. Waarom deze nadruk op het huwelijk? De beelden die zowel in het OT als in het NT gebruikt worden voor het huwelijk, spreken wat dat aangaat boekdelen. Het huwelijk is een afspiegeling van de relatie tussen God en zijn volk en tussen Christus en zijn gemeente. Zo heeft de Heere het bedoeld en ingesteld. De wijze waarop man en vrouw in het huwelijk trouw zijn aan elkaar en zich totaal aan elkaar overgeven, mag (moet!) de wijze weerspiegelen waarop God in Christus trouw is en blijft aan zijn volk, koste wat het kost. Een hoge roeping, een prachtige opdracht. De liefde houdt, dat liet Jezus wel zien!, geen slag om de arm (noch op materieel, noch op emotioneel gebied!). De liefde is geduldig (houdt er lang de moed in) en goedertieren (is actief op zoek naar het goede voor de ander). In onze tijd zijn we als gemeenten geroepen tot voorbeeld en voorbede.

### **Enkele Schriftgedeelten**

Genesis 2:24, Hooglied, Mattheus 19:1-6, 1. Korinthe 13

### **Om over door te praten**

- Wat maakt het zevende gebod bij u/jou los?
- Probeer heel concreet onder woorden te brengen wat het, in uw of jouw relatie, betekent om als Christus te zijn voor je partner.
- Bespreek met elkaar wat het zevende gebod te zeggen heeft als je niet (meer) getrouwd bent.

### **Gebed**

*Heere, laat de wijze waarop wij met elkaar omgaan (in het bijzonder in onze huwelijken), een voorbeeld zijn voor de wereld. Een voorbeeld van de liefde waarmee U omgaat met ons, Uw gemeente.*

