



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'God's gebruiksaanwijzing voor het goede leven'

Hoewel de Tien Geboden de schijn tegen hebben, zijn ze wel degelijk een geschenk van de Heere aan ons mensen. Deze geboden zijn namelijk niet gegeven door een strenge God die ons het leven zuur maakt, maar als handleiding voor het goede en zinvolle leven. Voor een leven zoals het de Heere bij de schepping voor ogen stond, zoals Hij het heeft bedoeld. In Deuteronomium 6:1-3 wordt dit ook met zoveel woorden gesteld: neem deze geboden in acht, zo zal het u goed gaan in het land dat overvloedig van melk en honing.' De Tien Geboden zijn een geschenk van de bevrijder, die het beste voor heeft met zijn mensen. Door deze richtlijnen in acht te nemen, of dit in ieder geval te proberen, zul je pas echt tot je recht komen als mens en als volk, omdat je zo beantwoordt aan het doel van God met het leven. Gods geboden zijn gegeven om zinvol te kunnen leven, om samen een rechtvaardige samenleving op te bouwen, waarin wij openstaan voor God en elkaar. Vandaar dat de lezing van de Wet op zondag ook een feest mag zijn (psalm 19!): wij weten de wil van God, we krijgen een richtingwijzer van Hem om werkelijk zinvol te leven en om de goedheid van het leven zoals Hem voor ogen staat te leren kennen. Tegelijk heeft het feit dat we deze richtlijnen nodig hebben, ook een schaduwkant. Het herinnert ons eraan hoe diep we gevallen zijn. Niemand weet uit zichzelf meer wat goed en kwaad is; dat moet je geleerd en verteld worden. Zo was het door God niet bedoeld, maar zo is het door de eigenwijsheid van de mens geworden. Zo heeft de wet ook de functie gekregen van een spiegel. Een spiegel waarin je ziet hoe ver je bij het ideaal van God vandaan leeft. Hoe nodig je het verlossende werk van Jezus hebt en zijn vergeving en genade (Galaten 4:23 en 24). En hoe je de hulp van de Geest nodig hebt, om in beginsel weer te gaan lijken op een mens zoals de Heere dat voor ogen heeft (Galaten 5:26). Het is deze Geest die om Jezus' wil de wil van God in onze harten beitelst en ons weer meer en meer leert om te leven zoals God dat bedoeld heeft. Laat ook in de gemeente de vreugde over de gave van de Wet een plaats krijgen. Vreugde, omdat wij deze Tien Geboden niet uit de hand van een zure God ontvangen die ons de vliegen probeert af te vangen. Maar uit de handen van onze Bevrijder die in Jezus Christus heeft laten zien dat Hij het beste met ons voor heeft. Hij is onze Schepper, zou Hij ook geen verstand hebben van het goede leven!?

Enkele Schriftgedeelten

Deuteronomium 6, Psalm 19, Galaten 4 en 5.

Om over door te praten

- Bespreek met elkaar de gevoelens die er leven met betrekking tot de Wet van God
- Vind u het een goede zaak dat elke zondag de Wet in de kerk wordt voorgelezen? Waarom?
- Herkent u iets van de 'vreugde van de Wet', het enthousiasme van o.a. psalm 19 over de richtlijnen van God?

Gebed

Wij danken u voor het geschenk van uw heilzame geboden. Vergeef ons onze zonden die wij door Uw wet ook leren kennen. En laat Uw Geest, die de Geest van Christus is, ons helpen om die Tien Geboden ons zo eigen te maken, dat het er in ons leven weer een beetje op gaat lijken zoals U het voor ogen hebt. Heere, onze Heere, hoe lief hebben wij Uw wet!