



# Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

## SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

**Themadienst: 'Opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader.'**

De Hemelvaart van de Heere Jezus is met recht een feest te noemen. Hoewel het wat ingeklemd lijkt te zitten tussen Pasen en Pinksteren is het wel degelijk een heilsfeit. Verschillende keren wordt de Hemelvaart van Jezus in het Nieuwe Testament genoemd. De Heere Jezus was niet de eerste ruimtevaarder. Op deze manier moeten we niet met deze gebeurtenis aan de haal gaan. Jezus is door de Vader opgenomen in heerlijkheid, in de hemel. Waar de hemel is, is geen belangrijke vraag. Wat de hemel is daarentegen wel. De hemel is de ruimte waar God is, Zijn woning en tegelijk dan ook het zenuwcentrum van waaruit onze wereld bestuurd en geregeerd wordt. In die werkelijkheid achter onze werkelijkheid verblijft Jezus Christus. Daar regeert Hij aan (of als) de rechterhand van zijn Vader. Hemelvaart is de afsluiting van het evangelie van de openbaring van de komende Koning. Aan het einde gaat de Koning zitten op zijn troon. Hemelvaart is de troonsbestijging van de Heere Jezus.

De betekenis van de Hemelvaart van Jezus zou je als volgt onder woorden kunnen brengen: Het hoofd van het lichaam (de gemeente) is al boven water. Nu kan het niet meer mis gaan. De Geest blijft altijd in het lichaam. Wat een opluchting. In de Heidelbergse Catechismus wordt het nut van Hemelvaart voor de gelovigen aan de hand van drie punten uitgewerkt:

- (1) De Heere Jezus is in de hemel onze pleitbezorger bij de Vader. Hij bidt voor ons.
- (2) De Heere is met lichaam en ziel opgenomen in heerlijkheid. Voor de gelovigen is dit een verzekering dat zij ook eens met lichaam en ziel zullen delen in de heerlijkheid en de luister van God. Hij is zozegd de kwartiermaker.
- (3) Door naar de hemel te gaan heeft Jezus ook plaatsgemaakt voor de Heilige Geest. Door de Heilige Geest blijven de dood, opstanding en Hemelvaart van Jezus voor ons niet historische feiten, maar gaan ze voor ons leven. Jezus Christus heeft te maken met het werk van God voor ons. De Heilige Geest met het werk van God in ons. Geïnspireerd door de Geest gaan wij leven van het werk van Jezus Christus; gaat Hij voor ons leven.

### Enkele Schriftgedeelten

Lukas 24:50-53, Markus 16:19-20, Johannes 14:1-14, 1 Johannes 2:1-2, Heidelbergse Catechismus zondag 18-19.

### Om over door te praten

- Is Hemelvaart voor u een feest? Waarom wel of niet?
- Bekijk de drie punten van de Heidelbergse Catechismus nog eens. Ervaart u deze drie punten als bemoedigend? Probeer zo concreet mogelijk aan te geven

### Gebed

*Heere, U regeert! U bent de rechtvaardige Koning van de hemel en de aarde. Ik dank U dat ik zo'n Koning heb! Doe mij de troost van Hemelvaart ervaren door Jezus Christus de Heere.*