



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'Waarom dopen wij ook kinderen?'

Vanuit vooral evangelische hoek worden er van tijd tot tijd kritische vragen gesteld bij de kinderdoop zoals deze in onze kerk gebruikelijk is. Als er mensen in de directe omgeving zich laten 'overdopen' komen deze vragen soms heel dichtbij. We moeten deze kritische vragen niet te snel wegwuiven. De vraag die op ons bordje gelegd wordt is: 'wat beleven wij eigenlijk aan de doop en zien we de waarde van onze (kinder)doop nog wel?' Dit wil vervolgens niet zeggen dat er geen goede redenen zijn om ook kinderen te dopen. Hoewel de volwassendoop de eigenlijke Bijbelse doop is en de kinderdoop hiervan is afgeleid, zijn er vanuit de Bijbel goede gronden te vinden om ook de kinderen van de gemeente te dopen. Ook al wordt de kinderdoop nergens in het Nieuwe Testament expliciet genoemd, dit wil niet zeggen dat we dus geen kinderen mogen dopen. In de eerste plaats moet in acht genomen worden dat in het Nieuwe Testament sprake is van een zendingssituatie, waarin voor het eerst sprake is van een oproep tot geloof in Jezus Christus. Vanuit de bredere verbanden van de Bijbel wordt vervolgens al snel duidelijk dat het heil van de Heere niet beperkt blijft tot volwassen mensen die een geloofsbeslissing kunnen nemen. Ook de kinderen horen er helemaal bij. Denk aan de besnijdenis in het Oude Testament. De kinderen liften als het ware mee op het geloof van de gemeenschap. En mogen zo helemaal delen in al Gods weldaden. Het zou vreemd zijn als het Nieuwe Testament wat dat betreft een beperking zou laten zien. In Christus zijn de poorten tot het heil immers nog verder opengegaan en worden ook heidenen, met hun kinderen, uitgenodigd om kinderen van de Vader te zijn. Het feit dat door de apostelen hele 'huishoudens' (daarbij kinderen en personeel) gedoopt worden, mag wat dit betreft boekdelen spreken. Onze God doet dus niet aan leeftijdsdiscriminatie. Het geloof hoort bij de doop, maar is niet de grond en inhoud hiervan. In de doop worden we terugverwezen naar wat God deed en doet tot ons heil in deze wereld. Als alleen de volwassendoop gepraktiseerd wordt komt de nadruk te veel te liggen op de geloofsbeslissing van de mens (wat betekent dit voor verstandelijk gehandicapten, mogen zij er niet bij horen?). Het is niet onze geloofsbeslissing die ons redt, maar God en Hij alleen!

Om verder te lezen

Genesis 17/ Markus 16: 14-16/ 1. Korinthe 1:10-17/ 1. Kor. 15: 28-29. Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente.

Om over door te praten

- Wat betekent uw doop voor u/jou?
- Hoe zou het komen dat de doop in de beleving van veel mensen zo'n kleine rol speelt?
- Hoe zouden we de betekenis van de doop een belangrijkere rol kunnen laten vervullen in de gemeente en ons persoonlijk leven?

Gebed

Uw Woord zegt: er is niemand die God zoekt, er is niemand die goed doet. Toch zoekt U ons op tot ons heil. U bent het die ons redt! In Jezus Christus onze Heere, amen.