



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

Themadienst: 'Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken'

Het derde gebod omvat meer dan alleen een vloekverbod. Het 'niet ijdel gebruiken' van de Naam van God gaat dieper en verder. Het stelt ons voor de vraag hoe wij in ons leven, in ons taalgebruik, omgaan met de allerheiligste naam van de allerheiligste God. Geven we ook in ons dagelijks taalgebruik God de eer die Hem toekomt?

Onze God heeft een Naam. Deze Naam (JHWH in het hebreuws) wordt in onze vertalingen vaak weergegeven met HEER(E). Door zich bekend te maken met een naam laat God zien dat Hij niet een vaag iets is, maar een iemand; een persoon. En dat Hij persoonlijk met ons wil omgaan. Nu wij Zijn naam kennen, is Hij voor ons toegankelijk geworden. Is Hij aanspreekbaar geworden. Zo heeft Hij het zelf mogelijk gemaakt dat wij met Hem in contact komen. De persoon van God en Zijn Naam zijn heel nauw met elkaar verbonden. In de Naam wordt uitgedrukt wie God is: Hij is er bij, Hij zal er bij zijn. Hij is trouw en genadig; uit op de redding van deze wereld (Jezus: 'Hij-is-erbij redt'). Daarom wordt ons op het hart gedrukt om zorgvuldig om te gaan met het gebruik van de Naam van God. Door Zijn Naam te misbruiken geef je daarmee te kennen dat je niet het minste respect hebt voor Hem. Dan ondermijn je Zijn gezag en dan bevlek je de reputatie die de Heere als God van recht en waarheid geniet. In feite zet je dan de Heere voor schut. En haal je Hem naar beneden. Je kunt de naam van de Heere op heel veel manieren misbruiken. Dit varieert van het in Zijn Naam begaan van misdaden, tot het gebruiken van Zijn Naam als stopwoord.

Het derde gebod is niet alleen een verbod, maar ook een aansporing om de Naam van God te heiligen. Om in woord en daad een soort visitekaartje te zijn van Hem. Om te doen wat in ons vermogen ligt om mensen te verleiden tot het brengen van eer en glorie aan de Heere. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Enkele Schriftgedeelten

Exodus 3, Psalm 105, Psalm 111, Johannes 17, Heidelbergse Catechismus Zondag 36/37, www.bondtegenvloeken.nl

Om over door te praten

- Hoe kunnen wij de naam van God heiligen? Kun je jezelf hierin trainen en oefenen?
- Zijn er stopwoorden in uw/jouw taalgebruik die in het licht van het derde gebod afgeleerd moeten worden?
- Zou je iemand die (regelmatig) vloekt in je directe omgeving daarop aanspreken? En zo ja, hoe zou je dat dan aanpakken?

Gebed

We danken U dat we uw Naam mogen kennen. We danken U dat U er bij bent in ons leven. Leer het ons geloven, leer het ons zien. Laat uw Naam door ons geheiligd worden! Door Jezus Christus onze Heere.