



## Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

### SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

#### **Themadienst: 'Eert uw vader en uw moeder (...)'**

Ook het vijfde gebod confronteert ons met de gebrokenheid van ons bestaan. Als het gaat over de verhouding tussen ouders en kinderen is er ongetwijfeld heel veel wat reden tot dankbaarheid geeft. Maar er is ook veel dat voor verdriet zorgt en pijn. Ook tussen ouders en kinderen gaat er veel mis, gaat er veel kapot. In het vijfde gebod wordt daar namens God de vinger bij gelegd. Het roept zo om de vervulling van Jezus Christus: Hij was de gehoorzame Zoon bij uitstek en Hij heeft ons de Vader met een hoofdletter bekend gemaakt. Bij Hem is redding, vergeving, reiniging, troost te vinden ook voor de pijn die kan ontstaan doordat de relatie tussen ouder(s) en kind(eren) ontspoot. Een oproep voor ontaarde en gewonde ouders om in Jezus tot de Vader te gaan. Een oproep voor ontaarde en gekwetste kinderen om in Jezus tot de Vader te gaan!

De betekenis van het vijfde gebod. Het woordje 'eren' betekent in het hebreuws letterlijk zoiets als: gewicht toekennen aan iets of iemand. Het gaat er dus om dat de ouders gewicht in de schaal leggen bij de kinderen. Dat ze belangrijk zijn in de ogen van de kinderen. Of met andere woorden: dat wie zij zijn, wat zij doen en zeggen zwaar weegt in het leven van de kinderen. In de verschillende fasen van ons leven zal dat 'eren' verschillend ingevuld worden. Als we jong zijn heeft het te maken met: luisteren en gehoorzamen. Ouders zijn een instrument in de hand van God om ons te maken tot en te leren leven als Zijn kinderen! Als het goed is geven ouders door wat zij van Hem ontvangen hebben aan wijsheid en inzicht voor alle facetten van het leven. Zij zullen hun opvoedkundige taak verrichten moeten als mensen die zelf ook onder de lering en vermaning van de Heere staan. Als het goed is geeft de liefde van God in Christus zowel vorm als inhoud aan de manier waarop ouders hun kinderen voorgaan. Een tweede belangrijke invulling van het vijfde gebod is de zorg van kinderen aan hun ouders op het moment dat zij meer en meer hulpbehoevend worden. Dan gaat het niet alleen om het welbekende natje en droogje (dat is over het algemeen in Nederland prima geregeld). Maar dan gaat het ook om aandacht, respect, liefde en waardering.

#### **Om verder te lezen:**

Deuteronomium 6, Psalm 78:1-8, Efeze 6:1-9, Kolossensen 3:18-25, Heidelbergse catechismus zondag 39.

#### **Om over door te praten**

- Ziet u/jij je ouders als geschenk/instrument van God? Waarom wel of niet?
- Probeer zo concreet mogelijk aan te geven waar je op het gebied van het vijfde gebod aan zou moeten en willen werken in de relatie met je kinderen of met je ouders?

#### **Gebed**

*Heere vervul ons met uw liefde. Laat deze liefde vorm en inhoud geven aan de wijze waarop wij ouders zijn, laat deze liefde ons dringen om onze ouders te eren zoals U dat van ons vraagt.*