



Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

SLOTAKKOORD

Vaak leggen muzikanten in het laatste akkoord waarmee ze een concert beëindigen nog één keer alles wat ze hebben willen overbrengen met hun muziek. Dit slotakkoord blijft nog even hangen in de ruimte. En het is vaak dit slotakkoord dat nog een tijdje nazingt in de oren van de luisteraars die weer huiswaarts keren. Zo is dit blad ook bedoeld als een slotakkoord. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.

'Themadienst: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.'

Het evangelie vraagt eigenlijk best veel geloof van ons. Met betrekking tot dit artikel uit de Apostolische geloofsbelijdenis is in de loop van de tijd al heel wat af geschreven en gediscussieerd. Het is ook niet niks natuurlijk dat er beweerd wordt dat Maria zwanger is geworden zonder dat er een man aan te pas is gekomen. Dat klinkt vandaag net zo vreemd als dat het toen ongetwijfeld geklonken heeft. En nee, het bevordert de geloofwaardigheid van het evangelie niet echt, maar toch hebben zowel Lukas als Mattheüs zo over de verwekking van Jezus geschreven. Blijkbaar konden zij er ook niet om heen, omdat het gewoon zo gebeurd was. Het is net als met de opstanding: niemand had er op gerekend, het paste niet in het Joodse denken, het gebeurt gewoon. God doet vreemde dingen en daar hebben we maar rekening mee te houden. Het artikel bestaat uit twee elementen: ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Kort samengevat gaat het om het volgende: God begint een nieuwe geschiedenis (ontvangen van de Heilige Geest) in onze oude wereld (geboren uit de maagd Maria).

Met het eerste belijdt de kerk dat God door de Heilige Geest een nieuw begin maakt in deze wereld. Zoals de eerste Adam niet gewoon ontstaan is, maar geschapen door God. Zo ontstaat de tweede Adam (Jezus) ook niet langs een gewone weg, maar wordt ook Hij geschapen door God. Er is sprake van een nieuwe scheppingsdaad. In het nieuwe begin van Jezus ligt ook de kiem van een nieuwe schepping, waarin wij in het geloof straks mogen delen. 'Zie ik maak alle dingen nieuw.' Het begint rond het jaar 0. 'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen (Lukas 1:35). Dit leven van Jezus was nog veel meer dan het beste, dat wij mensen zouden kunnen voortbrengen. En dat is maar goed ook. Hij is aan ons gelijk geworden, maar zonder zonden. Zo kan Hij de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, met zijn onschuld bedekken en deze van ons overnemen.

Met het tweede (geboren uit de maagd Maria) wordt niet zozeer Maria op een voetstuk geplaatst, maar wordt benadrukt dat Jezus ook echt mens is geworden. Geboren via de gewone weg. Gewoner kan niet. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Zo maakt God duidelijk dat Hij ons leven met alle wonden, zonden en wat nog meer, nieuw zal maken. Er is hoop voor ons, voor onze wereld. God grijpt in, in onze wereld en Hij doet dat op een wonderlijke manier. De tweede Adam (Jezus) heeft weer goed gemaakt wat de eerste Adam fout had gedaan.

Enkele Schriftgedeelten

Lukas 1:26-38, Mattheüs 1:18-25, Romeinen 5:12-21, Heidelbergse Catechismus zondag 14.

Om over door te praten

- Vind u het moeilijk om dit artikel te geloven?
- Probeer eens voorbeelden te bedenken vanuit het evangelie waar te merken is dat Jezus gewoon en echt mens was? Wat doet dit met u?

Gebed

Heere, U bent in Jezus Christus iets nieuws begonnen in deze oude wereld van ons. Laat mij delen in die nieuwe schepping en vervul mij met hoop op U! Ik dank U dat U Zelf orde op zaken wilt stellen in deze wereld en in mijn leven.