



# Hervormde gemeente Waardenburg—Neerijnen

## SLOTAKKOORD

*Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.*

### Themadienst: 'Zoiets zeg je toch niet tegen God?'

Psalm 139 is een prachtig lied. Hoog wordt in deze psalm opgegeven van de onbegrensde, onmetelijke capaciteiten van de Heere. De mogelijkheden van de Heere zijn onbeperkt. Zijn macht is onbegrensd. Zijn gedachten zijn dieper dan diep. Hij heeft ons bedacht, Hij heeft ons gemaakt, Hij kent ons door en door. Deze God wil onze Heere zijn. De verzen 19-22 lijken niet te rijmen met de rest van deze prachtige psalm. Daar wordt opeens gebeden om de ondergang van de goddelozen. Er wordt ook uitgesproken dat de dichter hen haat met een dodelijke haat. Hoe is dit te rijmen met de rest van dit lied? Hoe is dit te combineren met Jezus, die bad voor zijn vijanden. 'Zoiets zeg je toch niet tegen God?' Goed lezen, daar komt het op aan. Staat er werkelijk wat wij denken dat er staat? *Bij nauwkeurige lezing valt het volgende op:* (1) met goddelozen worden niet alle ongelovigen bedoeld. Het gaat om 'agressievelingen' tegen God, die kostte wat kost zich blijven verzetten tegen zijn liefde, trouw en Koninkrijk. 'Mannen van bloed (vers 19).' Zo'n levenshouding gaat niet samen met het Koninkrijk. Deze mensen zullen uiteindelijk, als ze in deze houding blijven volharden, aan het kortste eind trekken. (2) De dichter houdt het bij een gebed en bij woorden. Hij gaat niet zelf het oordeel vast in praktijk brengen. 'Mij komt de wrake toe, zegt de Heere, ik zal het vergelden.' Mensen kunnen anderen verkeerd inschatten en foute gedachten hebben over God. Daarom is er Eén die rechtspreekt en oordeelt. Dat is de God van psalm 139, die alles weet en allen kent en doorgrondt. (3) De dichter eindigt met een gebed om ook zelf door de Heere gereinigd te worden. Zo stelt hij zich niet boven deze vijanden van God, maar in zekere zin ook naast hen. Hij belijdt: Ik heb ook genade van God nodig in mijn leven. *Hoe kunnen wij, in het licht van het Nieuwe Testament, deze verzen meebidden?* (A) Levenstijd is in de Bijbel 'genadetijd'. Deze verzen mogen we opvatten als een intens gebed om 'bekering en inkeer'. Wij bidden God om in anderen, en in onszelf!, de oude vijandige mens te doden en de nieuwe mens in Christus te doen overwinnen en opstaan! (B) Het is een hele uitgesproken variant van het gebed om de komst van het Koninkrijk, dat Jezus ons zelf geleerd heeft. Wij bidden daar om! En, vervolgens, gaan we niet zelf dat Koninkrijk vestigen met het geweer in de hand, maar laten we dat over aan Hem, de Heere zelf. Hij weet immers alles. Hij heeft ons gemaakt. Hij weet wat goed is voor deze wereld en voor alle mensen.

### Om verder te lezen

Dr. H.G.L. Peels, *Wie is als Gij? Schaduwkanten van het Oudtestamentisch Godsbeeld*, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2007.

### Om over door te praten

- Hoe ga jij om met 'ongemakkelijke teksten' uit de Bijbel?
- Zou je voorbeelden kunnen noemen van 'Mannen (vrouwen) van bloed' (vers 19)?
- Wat zou je iemand antwoorden als deze naar aanleiding van Psalm 139:19-22, zou opmerken: 'lekker geloof heb jij. Radicale moslims en orthodoxe christenen, het is één pot nat!'

### Gebed

*'Onze Vader in de hemel, laat uw Naam worden geheiligd, laat uw Koninkrijk komen, laat uw wil geschieden in de hemel en op de aarde. Maak uw vijanden tot liefhebbers van uw Naam. Overwin zelf het kwade door het Goede! Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.'*