

**Dienst: 01-06-2008 Neerijnen, ds. C.A. van der Graaf**

**Serie: 'Waarom ik een Christen ben'**

**Preek (5): 'De Heilige Geest legt de verbinding tussen Jezus Christus en mij'**

**Schriftlezingen:**

- **Romeinen 8:1-4/14-17**
- **Galaten 5:16-26**
- **Romeinen 12:4-8**

In de vorige preken hebben we stil gestaan bij de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. De laatste twee preken hebben we in het bijzonder gelet op het kruis van Christus. Het ging over het karakter van God en over de verschillende manieren waarop datgene wat Jezus Christus bereikt heeft aan het kruis, onder woorden wordt gebracht in het Nieuwe Testament.

Vandaag staan we kort stil bij het werk van de Heilige Geest. Over het werk van de Geest is op grond van de Bijbel heel veel te zeggen. Dat is niet zo vreemd. De Heilige Geest is 'God in actie'. In het bestek van één preek is dat natuurlijk nooit helemaal te behandelen. Daarom zal ik me vandaag beperken tot de taak van de Heilige Geest in het leven van iedere gelovige persoonlijk.

In de preek op eerste Pinksterdag hoorden we dat de Heilige Geest de verbinding legt tussen ons en tussen Jezus Christus. Ik gebruikte toen het voorbeeld van een printer die met behulp van een USB kabel aangesloten wordt op de computer. Hoewel die USB kabel niet zo spectaculair is, is hij onmisbaar en erg belangrijk. Hij zorgt dat de verbinding tot stand komt en dat je daadwerkelijk gegevens van je computer kunt uitprinten. Zo is het met het werk van de Geest. Hij doet op de achtergrond zijn werk, maar Hij doet wel belangrijk werk. Hij verbindt ons leven met de kruisdood en de opstanding van de Heere Jezus. Door de Geest is de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen niet alleen meer een verhaal dat je met verbazing aanhoort, maar een levende werkelijkheid die van binnenuit je leven bepaalt.<sup>1</sup> Je komt niet meer los van God.

Door de werking van de Heilige Geest is Jezus niet iemand van vroeger, maar iemand van wie je vandaag kunt houden en met wie je nu kunt omgaan. Door het werk van de Geest is

---

<sup>1</sup> Veldhuis, *Kijk op geloof; Christelijk geloof uitgelegd*, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2005, 165.

God de Vader niet ver weg, maar heel dichtbij, in ons hart. Hij zorgt ervoor dat zomaar onder de preek je opeens het gevoel hebt: 'dit is voor mij bestemd'. Of bij het lezen van de Bijbel: 'dit is de stem van God, het kan niet anders'. Zo kan ik nog wel even door gaan. De Geest zorgt er voor dat mensen verbonden raken met God. Dat het evangelie werkelijkheid wordt in ons leven. De Geest zorgt voor de verinnerlijking van het evangelie van Jezus Christus.<sup>2</sup> Het evangelie is niet alleen meer iets van buiten en voor anderen. Het wordt persoonlijk tussen jou en tussen Jezus.

Het werk van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven is te verdelen in drie aspecten.<sup>3</sup> Over elk van deze drie onderdelen van het ene werk van de Heilige Geest hebben we een gedeelte uit het Nieuwe Testament gelezen. Om het één en ander iets te verhelderen maak ik gebruik van een voorbeeld van een tuinslang.

- **Romeinen 8:1-17; rechtvaardiging**

In Romeinen 8 vind je in moeilijke woorden nog eens beschreven waarom God Zijn Zoon gezonden heeft. Hij is gekomen om de straf op de zonde te dragen, zodat er geen verdoemenis, geen straf, meer is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Het behoort tot de eerste taak van de Geest dat Hij onze ogen opent voor onze verloren toestand zonder God en de hoop die er toch is door het werk van Jezus Christus. Zodat je vrede met God vindt door het bloed van Jezus. Hij de dood, ik het leven. Hij de straf, ik de vrijspraak. Hij een uitgestotene en ik een kind van de Vader. De Geest brengt op heel verschillende manieren mensen zover. Maar (vers 15/16) Hij leert ons allemaal om 'Vader' te zeggen tegen de Heere. Ondanks alles, ben ik Zijn kind, blijf ik zijn kind, een erfgenaam van alles wat Jezus Christus verdiend heeft.

Dat kan heel plotseling gebeuren. God kan je opeens in je kraag grijpen, je stilzetten. Maar dat kan ook heel geleidelijk gaan. Vaak gaat dat trouwens heel geleidelijk. Je gaat gewoon al doende en lerende, steeds meer begrijpen van het evangelie. Je gaat steeds beter zien wat zonden zijn in je leven en hoe de Heere Jezus voor die zonden zijn leven heeft gegeven. Hoe genadig Hij is door je toch steeds weer uit te nodigen tot een relatie in liefde met Hem. Hoe het ook zij, het is werk van de Geest. Hij legt de verbinding tussen jou en tussen Jezus Christus.

---

<sup>2</sup> Idem, 167.

<sup>3</sup> Voor een aardige beschrijving zie: Berkhof, *De leer van de Heilige Geest*, Uitgeverij Callenbach, Nijkerk 1964, 71-104.

Of om het met een voorbeeld te verduidelijken. Bij ons aan het huis zit aan de kant van de achtertuin een buitenkraan. En in de schuur ligt een tuinslang. Als je wilt dat je wat aan die slang hebt, dan moet je die op de één of andere manier bevestigen aan de kraan. Anders heb je natuurlijk weinig aan zo'n slang. Dan heb je dus eerst een koppelstuk nodig dat er voor zorgt dat de slang aan de kraan blijft zitten. Voordat je kunt gaan spuiten met die slang is het natuurlijk nodig dat die slang verbonden wordt aan de kraan en eerst zelf vol met water komt te staan. Dat is het eerste werk van de Geest. Hij zorgt dat we verbonden raken aan Jezus Christus en dat we vol raken van zijn liefde en genade.

- **Galaten 5:16-26; heiliging**

Maar daar blijft het als het goed is niet bij. Daar is het Nieuwe Testament ook vol van. Ja, het is heel belangrijk dat je door het geloof in de Heere Jezus 'Vader' leert zeggen tegen God. Dat je mag weten dat ook voor jou de erfenis klaar ligt. Maar dan begint het eigenlijk pas goed. Want als we zo in het geloof aan Jezus verbonden zijn, zullen we van binnenuit ook gaan veranderen. Dat kan niet uitblijven. Het één kan niet zonder het ander. Je zult gaan groeien in de kennis over jezelf en van God. Maar ook naar buiten toe, naar anderen toe, zul je veranderen of in ieder geval het gevecht aangaan om te veranderen. De scherpe kantjes gaan er wat af, zou ik maar zeggen. 'Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook in het spoor van de Geest gaan.' Nee ik zeg niet dat je dan langzamerhand een mens zonder fouten en gebreken wordt, maar wel dat er iets van een strijd zichtbaar wordt. Je kunt het niet meer uitstaan dat er nog zoveel is in je leven dat helemaal niet lijkt op wat God voor ogen heeft.

Het werk van de Geest is dan dat je zomaar tot de verrassende ontdekking kan komen dat je soms gedwongen wordt, tot je eigen verrassing en tegen je vleeselijke natuur in, dingen te doen en te zeggen die in overeenstemming zijn met de wil van God. Reden tot dankbaarheid! De Geest is aan het werk; tekenen dat God ons met zijn genade niet heeft overgeslagen.<sup>4</sup> Maar je wordt zelf ook helemaal ingeschakeld in dat gevecht, want dat is het en blijft het. Een gevecht tussen de Heilige Geest in ons en ons vlees, onze zondige natuur met haar trots en verkeerde neigingen en verlangens. Hoewel in dit gevecht de Geest meestal het onderspit schijnt te delven, is juist dit gevecht het teken van de aanwezigheid

---

<sup>4</sup> Idem, 90.

van de Geest in ons leven. De Geest is afwezig wanneer we ophouden met vechten, niet wanneer we verliezen.<sup>5</sup>

Hoe je het ook wendt of keert, de Geest zal met ons en in ons het gevecht aangaan om ons nu ook meer en meer te laten leven als kinderen van de Vader. Dat het er van gaat komen: zo Vader zo Zoon, zo Vader zo dochter. 'De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' Dat we toch wat meer gaan lijken op Hem die voor ons geleefd heeft en gestorven is en weer opgestaan, Jezus Christus.

Of in het beeld van de tuinslang. Als die slang verbonden is door dat koppelstuk aan de kraan (en die kraan natuurlijk opengedraaid is), dan wordt die slang gevuld met water. Maar, dat water blijft natuurlijk niet in de slang, maar op een gegeven moment komt dat water eruit. Zo ook met de genade van Jezus Christus. Als je leeft van de vriendelijkheid van God, van zijn liefde, blijdschap, geduld, vrede, goedheid, trouw en ga zo maar door. Dan zal dat je van binnenuit veranderen. Dat kan niet anders. Dan zullen mensen om je heen ook kunnen rekenen op meer liefde, blijdschap, geduld, dat hele rijtje. En dat is nu voor alle mensen die Jezus lief krijgen hetzelfde. Je zou kunnen zeggen: deze vrucht van de Geest is voor iedere gelovige hetzelfde.

De rechtvaardiging en de heiliging (dat zijn de dure woorden die in de kerk aan deze twee facetten van het werk van de Geest geplakt worden), horen dus heel nauw bij elkaar. Die moet je niet van elkaar gaan losmaken, maar liggen helemaal in elkaar's verlengde. Als er geen water uit de slang komt, dan zit er toch echt iets niet goed bij die koppeling tussen de slang en de kraan. Als er in ons leven aan de buitenkant niets te merken is van het karakter van Jezus zoals beschreven in Galaten 5:22, als er niets te merken is van de strijd tegen het oude natuur. Dan moet je je toch echt af gaan vragen of het dan wel goed zit met die verbinding tussen jou en tussen God. Of dat geloof van jou wel echt is.

- **Romeinen 12:1-8; vervulling**

Tenslotte wil ik nu nog iets over het derde aspect van het werk van de Heilige Geest in ons leven zeggen. De laatste veertig jaar heeft de evangelische beweging de traditionele kerken

---

<sup>5</sup> Idem, 84. Zie ook Van de Beek, *De Adem van God; de Heilige Geest in kerk en kosmos*, Uitgeverij Callenbach, Nijkerk 1987, 87. Wentsel, *Dogmatiek 4A; De Heilige Geest, de Kerk en de laatste dingen*, Uitgeverij Kok, Kampen 1995, 531/532.

waar wij toe behoren, geleerd dat er nog een aspect is in het werk van de Geest. Een onderdeel waar we naar mogen verlangen en om mogen bidden. Daarover lezen we iets in Romeinen 12, maar daarover kun je ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament lezen.<sup>6</sup>

De vrucht van de Geest, zagen we net, is voor iedereen hetzelfde. Maar nu geeft de Heilige Geest ook aan iedere gelovige gaven om in te zetten en te gebruiken in de gemeente van Christus. Dit zou je de vervulling met de Geest kunnen noemen. Waar de vrucht van de Geest voor iedereen gelijk is, zijn de charismata (dat is het Griekse woord voor 'gaven') gaven aan individuele gelovigen. Deze zijn niet bedoeld voor privé-gebruik. Zij zijn bedoeld om het lichaam als geheel ten goede te komen. En als ze het lichaam ten goede komen, mogen ze ook een getuigenis zijn naar de wereld toe.<sup>7</sup> Over die gaven zou nog veel meer te zeggen zijn. Ik denk niet dat het zo is dat we nu opeens allemaal in tongen zouden moeten gaan praten. En over de gave van bijvoorbeeld genezing, is in het licht van huidige stand van de medische wetenschap ook het laatste woord nog niet gesproken.

Maar hoe het ook zij, bij deze gaven sluit de Heilige Geest nauw aan bij het unieke van ieder mens persoonlijk. De Geest legt beslag op het speciale karakter van mensen en maakt deze dienstbaar aan de gemeenschap met als doel: de opbouw van het lichaam van Christus. Dus je zou kunnen zeggen: in de vervulling mag jij op jouw unieke manier een steentje bijdragen en meedragen in de gemeente. In de woorden van Romeinen 12: 'elkaar tot een hand en een voet zijn.' Dan doen alle gaven in de gemeente mee. Is de ene niet belangrijker als de ander. En zijn ze ook allemaal nodig. Dan is Jan met de gouden handjes net zo belangrijk als Piet die zo mooi over de Heere kan praten. En dan is Jannie die zo goed kan luisteren net zo belangrijk als Tineke die beter met de stofdoek kan wapperen.

Of in het beeld van de tuinslang.<sup>8</sup> Je kunt de tuinslang die aangesloten is op de kraan voor heel veel doeleinden gebruiken. Je kunt er een sproeier op aansluiten om het gazon te sproeien. Je kunt er een spuitstuk op aansluiten om de stoep schoon te spuiten. Je kunt er een douchekop op aansluiten om een buitendouche te maken. Je kunt er een borstel op aansluiten om de auto mee schoon te maken en ga zo maar door. Zo is het ook met de gaven van de Geest. Hij wil ons gebruiken om als klein stukje van het lichaam van Jezus

---

<sup>6</sup> O.a. in 1. Kor.12-14.

<sup>7</sup> Idem, 97. Zie ook: Van der Graaf, *Gaven of Talenten? Een beschrijving en verwerking van de visie van Berkhof op de 'gaven van de Geest'*, Utrecht 2006, eigen beheer.

<sup>8</sup> Ookal gaat het beeld hier een beetje mank, het is wel sprekend.

dienstbaar te zijn, mee te werken aan de instandhouding van de gemeente. Zo mogen we meewerken aan de versterking van het geloof van de gemeente. Je mag een speciale bijdrage leveren in het koninkrijk van God.

Nou ja, ik zou hier nog veel mee over kunnen zeggen. Maar dat doe ik vandaag niet. Waarom ik een Christen ben? De Heilige Geest legt de verbinding tussen mij en Jezus Christus. (1) De Heilige Geest leert mij Vader zeggen tegen God (rechtvaardiging). (2) Hij ontketent een strijd in mijn leven om daadwerkelijk als kind van de Vader te gaan leven en te gaan lijken op de Zoon Jezus Christus (Heiliging). (3) De Heilige Geest vervult mij met zijn gaven om onze medebroeders en zusters in de gemeente (en in haar kielzog ook de wereld) te ondersteunen in het geloof en de gemeente van Christus op te bouwen (vervulling).