

Artikel Ds. K.E. Schonewille.

Waardenburg – Ds. K.E. Schonewille is zondagmorgen 2 december jl. bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen. Hij was predikant te 's Gravenmoer.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. Broekman uit Herwijnen. De tekst voor de prediking was Jesaja 40:31, 'maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.' De prediking was toegespitst op het tekstgedeelte 'maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen.' In de adventstijd leven we in verwachting van de komst van de Heere. Die gespannen Zijn komst verwacht, ziet uit naar onze Zaligmaker. Als we zelf uitgewerkt zijn, werkt de Heere voor ons. Er is maar één weg: de weg naar het land van de belofte. Zij die uit zien naar Zijn komst zullen gedragen worden als op de vleugels van een arend.

's-Middags in de intrededienst preekte ds. Schonewille over 'Het grote verlangen van God: wonen bij Zijn volk', naar aanleiding van de Schriftgedeelten Exodus 24: 12-13 en 18, Exodus 25: 1-9 en Exodus 40: 16 en 17. Dit verlangen werd zichtbaar in het leven van Christus. Advent is stil staan bij de wederkomst van Jezus Christus. Als God zou doen naar wat wij gedaan hebben, dan zou Hij niet zo'n verlangen hebben om bij ons te wonen. Maar God is liefde, Hij kan de zonden niet verdragen. Hij ziet de zonde niet door de vingers, hij is rechtvaardig. God toont ons Zijn liefde. Hij zoekt ons op omdat Hij ons lief heeft. God wil verzoenend onder ons verblijven. Het volk Israël had de innerlijke motivatie dat God in hun midden kwam wonen. Hij sprak de hoop uit dat ook de hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen als innerlijke motivatie heeft: 'Dat God in hun midden woont'.

Ds. Schonewille hield de hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen een spiegel voor. Zijn wij herkenbaar als christen? Staande op het fundament: het volbrachte werk van Christus, God lief te hebben met heel ons hart en onze naaste lief te hebben als onszelf.

Na de intrededienst werd ds. Schonewille toegesproken door de wethouder van de gemeente Neerijnen, T. Kool (SGP), ds. J. Broekman namens de classis Bommel en de voorzitter van de kerkenraad, ouderling J.H. de Greef. Broeder de Greef gaf aan dat we als gemeente de nieuwe herder met liefde ontvangen en riep een ieder op het gezin Schonewille met blijdschap te ontvangen en hen te gedenken in het gebed.

De gemeente Waardenburg-Neerijnen is negen maanden vacant geweest.